

De baos is dood...

Achter in de hof daor staot
Een riegel bijenkörven
Het bijenvolk is kats van slag
De baos vannaacht estörven

Ze hadden hum al een zettie mist
Gien daegelijks gaank
De keuninginne ongerust
Het duurde heur te laank

Ze stuurde de astraantste darre
Op 't huus van d'iemker an
Hij vleug deur 't lösse keukenraem
En daor laag de aarme man

De buren stunden um hum hen
Ze schudden mit de kop
De darre höl hum wieselijk stille
Höl zölfs mit zoemen op

Old Knelis, hij kwaamp uut de tied
't Harte stund inienen stille
Völ zomaor op de beune daele
't Was niet zien eigen wille

De huusholdplaanken lagen klaor
veur het maeken van de kiste.
De tummerman kende zien plicht
Gien naegeltie dat miste.

Het doodshemp laag in 't kammenet
het leste pak te wezen.
De darre reuk de kaampferlocht
Gung veur zien leven vrezin

Toen Knelis in de kiste laag
De pette op zien haanden
Toen dus 't kleine darregie
Daor zo maor op te laanden

De naobers waren in de weer
En zagen 't niet gebeuren
Hoe hij, van 't hiele bijenvolk
Daor evenpies zat te treuren

Het bijenmannegie vleug vort
En kreup de körf weer in
Hij hoefde niks te zeggen
Ze begreep 't, de keuningin

De anzegger die gunk hum nao
Eerbiedig 't koppie bloot
Hij tikte op de körven en zei
Ja volk, de baos is dood.

ANS KLOK

*Uit:
Maandewark
Oeze Volk.*